



Velkommen til WAKAYAMA

Japan



Sightseeing Guide



Wakayama Området



Wakayama slot

Byens symbol er berømt for sine kirsebærblomster om foråret og de røde blade om efteråret, prøv traditionel grøn te (lavet af pulveriserede teblade og kogende vand) i et japansk tehus. Udsigten fra slottets tårn er ret storslået.

Wakayama Marina City

Japans første internationale ferieby er bygget på en kunstig ø i Wakayama Bugten. Marinaen kan tilbyde plads til 1.000 både og har derudover en park og en lystfiskermole.



Kimiidera tempel

Her er et af japans kendteste steder, hvis man ønsker at nyde synet af kirsebærtræer i blomst om foråret. Efter en klatretur op ad de 230 trin til haven har man en udsigt ud over WAKANO-URA bugten som var det ens egen baghave.



Wakano-ura

Dette maleriske sted har fra gammel tid været elsket af adelen. Omkring vigen ligger Tamotsu-shima templet, Shiogama templet, Tokugawa-familiens Kankaikaku, Furobroen, Kataonami Stranden, hvor man kan svømme, Toshogu og Tenmangu templerne m.m. Langs kysten er der en strand-promenade og i Shinwaka Amusement Park er der en gruppe moderne kroer.



Koya Området



Koyasan

Her er hjemstedet for den esoteriske Buddhisme som blev grundlagt af Kobo Daishi i år 816.

Bjergtoppen er beklædt med 1.000 år gamle templer, som om sommeren besøges af tilbedere og folk der ønsker at slippe væk fra storbyen.



Okunoin Sandou

Kuukai - et helligt sted 2 km. lang pilgrimsrute. På begge sider af ruten står japanske cedertræer, som er over 500 år gamle og efterhånden har vokset sig meget tykke. Ligeledes er der gravsteder bygget til afdøde tilbedere af Kuukai.

Chouishi-michi (vej)

Vej som løber fra Jison-in til Koyasan. Langs dens sider er over 170 sten, som er ca. 700 år gamle og som markerer den tilbagelagte afstand.



Jison-in

Jison-in er et tempel ved foden af Koya-san, som mange kvinder mener er i stand til at besvare deres bønner om at få et barn, en problemfri fødsel og mælk nok til barnet.

Niutsumi (Shintoistisk helligdom)

Helligdommen er til ære for Niu Myojin og Koya Myojin - lokale guder på Koyasan-egnen.

Mange mennesker stopper her for at tilbede guderne på deres vej til Koyasan.



Kongou Buji Keidai

Centrum i Kongou buji blev bygget i år 816 og var Shingon-kultens træningssted.



Shirahama Området



Sandanbeki

Bølgerne fra Kuro-shio strømmen slår voldsomt mod foden af shea-klipperne og er et virkelig storslået syn i strømvejr. Når havet er roligt er det et ideelt sted at fiske.



Sakinoyu kursted, Shirara kursted og Muro kursted

Allerede for mere end 1000 år siden besøgte kejsere og adel Shirahama-området for at nyde de varme kilder. Kom og nyd atmosfæren ved disse bade ude under åben himmel.



Engetsuto klippen

Engetsuto klippen er et symbol for Shirahama. Midt i klippen, som ligger tæt på kysten, har havet eroderet et cirkelrundt hul. Herigennem kan man inde fra kysten nyde synet af månen, hvilket har givet klippen sit navn. Den kaldes også den brilleglas formede klippe.

Adventure World

En Safari Park man bør besøge. Over 2.300 dyr og fugle bevæger sig frit rundt i parken.



Shirahama strand

På en 1.000 m. lang strækning buer kystlinjen sig med smuk hvid sandstrand.

Nachikatsuura Området



Kino-Matsushima øen

Her er et af de smukkeste steder i det sydlige WAKAYAMA. Nyd en tur med udflugts båden, der sejler rundt om øen. Der er afgang fra udflugts molen.



Katsuura fiskerihavn

Her ligger en af Japans 5 baser for tunfiskeri. Tun markedet er et besøg værd en tidlig morgen.

Daimon-saka (kløft)

Er Et 1 km. langt pas med mosdækkede sten og japanske cedertræer.



Nachi-Vandfaldet

Det er det største vandfald i Japan med en højde på 133 m og en bredde på 13 m, for foden af vandfaldet dannes et 10 m dybt bassin.

Nachi no Himatsuri (ildfestival)

Hellig festival, hvor folk danser med tændte fakler som vejer mellem 50-60 kilo stykket.



Hval Museet

I Taiji ligger dette museum, som måske er det største af sin art i verden.

Taiji er en havne by, som fra gammel tid er kendt for hval fangst. I udendørs bassiner svømmer hvaler roligt omkring.





Nare zushi



Ume boshi



Suzume zushi

味 Wakayamas Specialiteter



Mehari zushi



Shojin-ryori



Chagayu

Japansk fodbold og "YATA GARASU".

Symbolmærket for japansk fodbold er "YATA GARASU". (YATA krage)

"YATA GARASU" er en krage med tre ben og er kendt som solguden med overnaturlige evner i den japanske mytologi. "YATA GARASU" bliver hyldet som forsvarsguden af tre store hellige shintoistiske helligdomme i det sydlige Wakayama.

Wakayama er hjembyen for "YATA GARASU" og således hjembyen for japansk fodbolds skytsånd.



YATAGARASU

(Kumano Sanzan Symbolmærket)

Sømand Johannes Knudsen

Johannes Knudsen, maskinmester, døde 10.02.1957, da han kastede sig i havet i et forsøg på at redde en japansk kaptajn, hvis skib brændte i rum sø ud for Hinomisaki, Mihama-chou.

Vi har opført en statue af Johannes Knudsen på en bakke med udsigt over havet, og beundrer ham for hans mod og næstekærlighed. Hvert år på hans dødsdag mindes vi Johannes Knudsen ved statuen.



Ohayo _____ Godmorgen
Konnichiwa _____ Goddag
Konbanwa _____ Godaften
Arigato _____ Tak
Are wa nan desu ka? _____ Hvad er det?

Ano hito wa dare desu ka? _____ Hvem er han / hun?
Watashi no namae wa KAZUMI desu — Jeg hedder KAZUMI.
Anata no onamae wa nanto iimasu ka? — Hvad hedder du?
Yoku nemashita ka? _____ Har du sovet godt?
Genki desu ka? _____ Hvordan har du det?

INFORMATION OM SIGHTSEEING

Wakayama Prefektorets Afdeling For Turist Information TEL.+81-73-441-2785 FAX.+81-73-427-1523

Wakayama Prefektorets Turist Forening TEL.+81-73-422-4631 FAX.+81-73-432-8313

E-mail e0625001@office.wakayama.go.jp

http://wiwi.co.jp/kanko



WAKAYAMA